

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Med dette program byder vi velkommen til efterårets møderække i Studenterkredsen, som – udsprunget af den grundtvigske bevægelse – siden 1888 har formidlet en samtale om tidens centrale åndsformer.

TID OG STED NB! Møderne afholdes på torsdage og fredage kl. 20 i Vartov, Farvergade 27H

KONTINGENT Medlemskab koster 60 kr. pr. semester og indbefatter gratis adgang til alle arrangementer. For russer koster første medlemskab 30 kr. Entre uden medlemskab er 25 kr.

POSTGIRO 8 00 28 51

ADRESSE Studenterkredsen
Farvergade 27, opgang H
1463 København K

BESTYRELSEN Formand:
Cand. mag., ph.d. studerende **Sune Anken** 38 80 60 03

Stud.jur. **Zacharias Balslev-Clausen** 28 21 04 48
Stud.mag. (filosofi) **Claus Christoffersen** 35 39 46 19
Stud.theol. **Peter Grane** 26 15 23 99
Stud.mag. (dansk) **Birgitte Ivertsen** 32 57 52 21
Stud.theol. **Mariene Jørgensen** 33 12 47 60
Stud.theol. **Christine Tind Johannessen** 38 88 97 27
Stud. mag. (dansk) **Peter Møllerup** 35 81 96 74
Stud.theol. **Lars Ottosen** 35 39 41 02
Stud. theol. **Søren Roed** 32 57 14 07
Stud.mag. (dansk) **Svend Skriver** 33 13 06 73

FORSIDE ANNE FABRICIUS MØLLER



STUDENTERKREDSSENS

1.10. Professor Carsten Thau

BOULEVARDEN OG DEN MODERNE OPFATTELSE AF BYENS
RUM

28.10. Lektor, mag. art. Hans J. Lundager Jensen

GAMMELTESTAMENTLIG RELIGION

Kan man efter så mange års intensiv international forskning stadig og meningsfuldt spørge, hvad Gammel Testamente "egentlig" drejer sig om? Tilsyneladende, og heldigvis, ja. Svaret er ikke absolut nyt; og dog er der nye momenter. At Gammeltestamentlig religion kan betegnes som en "frugtbarhedsreligion" vidste tidligere generationer af forskere godt – Johannes Pedersen f.eks. Men tesen her er, at "frugtbarhedsreligion" ikke kun angår et vist niveau i det, man i mere uskyldige tider kaldte "Israels religionshistorie", men Gammel Testamente i sin nuværende skikkelse, inklusive profetisme, "eskatologi", Tora – teologi og det hele. Det giver rigtig nok det evige spørgsmål en ny dimension: "Hvad skal vi så med Gammel Testamente?"

4.11. Cand.theol., billedhugger Heia Heinesen

STENEN OG ÅNDEN

For flere og flere af os findes tid og rum som lysende punkter på vore pc'ere, men mennesket med dets krop, det Bibelen kalder kødet, har det ikke godt med at bo i et punkt og kan ikke folde sig ud i et øjeblik. Det er nyt, at de store fortællinger er gået i opløsning; det er nyt, at vore steder er fordampet i skærmenes punkter. Det er nyt, at de er værdiløse, hvis de ikke kan blive til sex-, sport- eller stjernebilleder på skærmen.

11.11. Redaktør Anne Knudsen

OPGØRET MELLEM 68'ERNE OG DE YNGRE GENERATIONER

EFTERÅRSPROGRAM 1999

25.11 Professor Martin Schwarz Lausten

CHRISTIAN D. 2. MELLEM PAVEN OG LUTHER

Christian d. 2. er en af vore mest ejendommelige og omstridte konger. Han kunne være grusom i sit styre, men også moderne humanistisk indstillet. Efter fordrivelsen fra Danmark (1523) og mange års eksil endte han som statsfange på Sønderborg slot. 27 år varede fangeskabet, indtil døden udfriede ham. I udlandet blev han evangelisk efter at have mødt Martin Luther personligt. I foredraget vil det blive belyst, hvad dette betød for kongen og hans familie. Alt dette foregik samtidig med, at vi i Danmark begyndte at forlade den katolske kirke for at blive lutherske. Foredraget vil derfor også komme ind på, hvordan de kirkelige og politiske forhold greb ind i hinanden.

3.12. Lektor Inge Lise Pedersen

FORSKER OG GRUNDTVIGIANER – GÅR DET AN?

Næppe, hvis man definerer forskning positivistisk og fastholder grundtvigianisme som i sit væsen førmoderne. Med udgangspunkt i moderne talesprogsforskning vil foredraget drøfte muligheden for en vekselvirkning mellem Grundtvigs tanker om folkelighed og en kritisk videnskabelig undersøgelse af sprogbrug.

9.12. Adjunkt, ph.d. Isak Winkel Holm

HEGEL OG DEN GRÆSKE TRAGEDIE

Hegels undersøgelse af det tragiske er paradoksalt nok både overordentlig berømt og overordentlig lidt læst. Hensigten med dette foredrag er at give en introduktion til og en aktualisering af et af de lykkeligste møder mellem filosofien og litteraturen.